



**Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,
vijftigste dag na Pasen**

Kopij voor de **Juli**-editie graag
uiterlijk **23 Juni** bij de redactie(s)

KerkLeveninColofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

Juni-Juli

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking	
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website					
Zo.	28-5	10:00	ds. Karin Spelt en diaken Anton Bos	Hoog-Keppel	Ecumenische Pinkterdienst
Zo.	4-6	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	
Zo.	11-6	10:00	ds. Machteld de Mik-van der Waal	Hoog-Keppel	
Zo.	18-6	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	gezamenlijke dienst
Zo.	25-6	10:00	dhr. Bart Niek vd Zedde	Hoog-Keppel	
Zo.	2-7	10:00	ds. Charlotte Godschmeding	Drempt	
Zo.	9-7	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Openluchtdienst en kinderkerk, Veldweg 31, Drempt
Zo.	16-7	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Avondmaal
Zo.	23-7	10:00	mw. Petra Veerbeek	Hoog-Keppel	
Zo.	30-7	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	
Hummelo					
Zo.	28-5	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Pinksteren (terugtrekking en bevestiging ambtsdragers)
Zo.	4-6	10:00	mw Jansje Ruiterkamp	Dorpskerk	
Zo.	11-6	10:00	ds Arien Treuren	Dorpskerk	
Zo.	18-6	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	gezamenlijke dienst met D&O
Zo.	25-6	10:00	dhr Henk Dijkman	Dorpskerk	
Zo.	2-7	10:00	ds. Elise Wijnands	Openlucht	Openluchtdienst - Torenallee 2
Zo.	9-7	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	
Zo.	16-7	10:00	ds. Bart Vijfvinkel	Dorpskerk	
Zo.	23-7	10:00	dhr. Henk Dijkman	Dorpskerk	
Wichmond					
Zo.	28-5	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	Pinksteren
Zo.	4-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	11-6	10:00	ds. D. Engelage (Vorden)	Dorpskerk	
Zo.	18-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	25-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	2-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	9-7	10:00	Zangdienstcommissie	Dorpskerk	Zangdienst
Zo.	16-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	23-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	Heilig Avondmaal
Zo.	30-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	"Losmaak Dienst"

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) schreef zo'n zevenhonderd kerkliederen en gebeden. Ze worden in protestantse en katholieke kerken gezongen, en daarbuiten. Ook nam hij culturele initiatieven waarin hij religie, poëzie en politiek bij elkaar bracht.

Wie was Huub Oosterhuis?

Huub Oosterhuis werd in 1933 geboren in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Daar was hij als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog ooggetuige van de Jodenvervolging, wat van grote invloed zou zijn op zijn theologie. Op zijn 18e trad hij in bij de jezuiten, een katholieke orde met een lange leerweg; Oosterhuis studeerde Nederlands en theologie. Hij werd in 1964 tot priester gewijd en kwam in de jaren daarna als studentenpastor in conflict met de Rooms-Katholieke Kerk over het verplichte celibaat. Hij werd uit de orde gezet, trouwde, kreeg kinderen – de muzikanten Tjeerd en Trijntje – en ging door met waar hij mee bezig was: voorgaan in zijn Amsterdamse Studenten Ekklesia en vernieuwende religieuze poëzie schrijven.

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?

Begin jaren 60 publiceerde Oosterhuis zijn eerste kerkliederen, in samenwerking met componist



Bernard Huijbers. De liederen werden enthousiast in gebruik genomen door kerken in het hele land, zowel katholieke als protestantse. Er was behoefte aan een Nederlandstalige en eigentijdse liturgie. Oosterhuis debuteerde in dezelfde tijd als dichter en werd direct bekroond met twee prijzen. Hij besloot zijn dichterschap te wijden aan de vernieuwing van de liturgie.

Waarmee is hij bekend geworden?

Met zijn liederen maakte hij al snel naam. In 1969 werd hij nog bekender, toen hij voor het oog van tv-camera's en journalisten uit binnen- en buitenland een toespraak hield waarin hij de afschaffing van het verplichte celibaat bepleitte. In felle bewoordingen klaagde hij bovendien 'de officiële kerk' aan, 'die zegt dat zij de enige ware is (...) en absolute gehoorzaamheid eist', met bisschoppen 'die zich telkens weer compromitteren met politieke dictaturen'. Een ander moment waarop hij indruk maakte bij een groot publiek was de uitvaart van prins Claus, in 2002. Hij was een persoonlijke vriend van de prins en wist velen te raken met zijn overdenking.

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?

Zijn werk laat zich het beste kennen door het hardop uit te spreken en te zingen. En wat zing je dan? Huub Oosterhuis staat als theoloog en dichter in de traditie van de bevrijdingstheologie. Hij leest de Bijbel als een groot poëtisch verhaal over 'uittocht en bevrijding uit slavernijssystemen'. In de jaren 70



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie	Kopijdatum	Verschijnt
juli	23 juni	11 juli
augustus	4 augustus	22 augustus
september	1 september	19 september

raakte hij ervan doordrongen dat eeuwenlang kerkelijk gevoed antisemitisme de Holocaust mede mogelijk had gemaakt, en vroeg zich af hoe een mens zich na die geschiedenis nog 'christelijk' kon noemen. Hij ging diepgaand in gesprek met Joodse leermeesters als rabbijn Yehuda Aschkenasy en schrijver Abel Herzberg, en ontwikkelde een fascinatie voor de joodse oorsprong van het christendom. Deze herbronning leidde tot een politieke Bijbelinterpretatie, waarin het accent verschoof van Jezus als 'Zoon van God' naar Jezus als een Joodse profeet, uitlegger en verkondiger van de Thora. En de naam van God werd 'Ik zal er zijn', die ons oproept tot betrokkenheid bij vluchtelingen en andere naasten in verdrukking.

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?

Het meest is zijn invloed te zien in de zangbundels van protestantse en katholieke kerken, zowel in Nederland als in België en Duitstalige landen. Maar zijn gedachtegoed leeft ook voort in de talrijke culturele initiatieven die hij nam, waarin hij religie, politiek en poëzie bij elkaar probeerde te brengen. Zo begon hij de 'School der poëzie', die kinderen kennis leert maken met poëzie. In Amsterdam begon hij meerdere culturele centra. De Balie, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde bestaan nog steeds. Wie daar lezingen en debatten bijwoont, richt zich samen met anderen in aandachtige taal op de wereld, geheel in de geest van Oosterhuis.

Dit artikel werd geschreven door Marc van Dijk, journalist en schrijver, voor protestantsekerk.nl/verdieping. Hij publiceerde "De paus van Amsterdam", biografie van Huub Oosterhuis



Huib Oosterhuis leest de Bijbel als een politiek manifest, schrijft kerkliederen die in meerdere talen gezongen worden, richt huizen op voor 'bezielde verband' en verbindt zich met de SP, maar ook met de koninklijke familie. Nadat hij met Rome in conflict raakte over het verplichte celibaat, kwam Oosterhuis buiten de officiële kerkorde te staan. Hij begon een kerk waarin de grenzen tussen religie, politiek en poëzie werden opgeheven. Een kerk waarin hij zelf paus werd. Marc van Dijk beschrijft de vele controverses, inzichten en wonderlijke paradoxen uit het ruim tachtigjarige leven van Huub Oosterhuis. Die vertelt in dit boek zijn eigen verhaal, daarnaast komen ook kroongetuigen uit zijn leven aan het woord; zijn kinderen Tjeerd en Trijntje, (oud-)collega's en (ex-)geliefden.

'Als kind zette ik wel eens een theemuts op mijn hoofd, en dan vroeg ik mijn moeder: 'Hoe oud moet je zijn om priester te worden?' "Vierentwintig," zei ze. "Vierentwintig priester, vijftientwintig pastoor, zesentwintig deken, zevenentwintig bisschop, achtentwintig paus." "Wat verbeeld jij je wel?" zei ze. Ze vond het hoogmoed, of zoiets.'

Uitgever: Atlas Contact
Auteur: Marc van Dijk
• 9789045023366

Dat hij ons niet als wezen achterlaten,
dat hij de Helper sturen zou, de geest
die ons verward geheugen zal verlichten,
die de vergeten woorden in ons wekt.

Dat wij in één huis bijeen,
Dat Jezus' moeder in ons midden was.

Kom jij, beloofde, doop ons met het vuur
dat in hem hoog oplaaide – zaai ons uit
in deze harde hopeloze wereld.

Gij licht der harten, vader van de armen.
Kom geest, vernieuw het aangezicht der aarde.

Zo hebben wij de Helper afgesmeekt.

Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,
vijftigste dag na die omstrede eerste
dat hij niet in zijn graf gevonden werd.
Wij waren met ons twaalven, in één huis
toen het begon te stormen lichterlaaie.

Vuurtongen stonden boven onze hoofden.

Petrus was onze stem. Hij ging tekeer
as een bekeerling past – hij was Jesaja
en Joël op zijn best, citeerde psalmen.
Er lieten zich die dag drieduizend dopen.

Iedere dag bezochten wij de tempel.

En niemand was in nood of leed gebrek.

Uit:

*Hier aanwezig, een leerdicht over Jezus van Nazaret
Huub Oosterhuis*

Illustraties: Geertrui Charpentier

Uitgeverij Ten Have

90 259 5564 9



Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

Kom adem ons open.....

Dat is het thema, waarmee we op zondag 28 mei het feest van Pinksteren vieren. Het feest van de Geest van God die waait door deze wereld. En die te herkennen is op plekken waar schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid en liefde te zien en te ervaren zijn. Eigenlijk zouden we Pinksteren niet in de ruimte van de kerk moeten vieren, maar ergens buiten in de wereld. Want we vieren dat God daar te ontdekken is. In de verwondering over de natuur die tot groei en bloei komt. In de liefde die mensen elkaar geven. In verzet tegen alles wat mensen tekortdoet: onrecht, discriminatie, vernedering, geweld. In alle vormen van creativiteit, waarmee mensen vormgeven aan het leven en zin en betekenis zoeken. Met kleuren en lijnen, door te tekenen en te schilderen. Met woorden in poëzie en verhalen. Met klanken in muziek en zang. De verhalen uit de bijbel laten ook steeds dit breed palet van waaien van de Geest van God zien.

Aan ons de vraag om ons ervoor te openen. Om het te zien. Om het te voelen. Om alle zintuigen open te hebben. Om een antenne te hebben voor wat mensen nodig hebben. Om elkaar te zien. Dat vragen we als we met Pinksteren de acclamatie zingen: Kom adem ons open.....
En hoe kan het je verrijken als je dit allemaal ziet en je ervoor opent. En als je in alle dingen iets van de Geest van God kunt ontdekken. Pinksteren vraagt je om naar buiten te gaan en je te openen.



Deze zondag is er ook een stukje buiten naar binnen gekomen. In de kerk van Hoog-Keppel hangen het Pinksterweekend schilderijen. De schilderschool van Marian Merk uit Vorden heeft een expositie van werk van cursisten. Ze laten zien hoe je passie en plezier voor schilderen kunt hebben. Het proces van schilderen heeft iets magisch. Oog hebben voor detail, kleuren en lijnen en een eigen stijl ontdekken. Wie weet ontdekken we in de schilderijen ook wel iets van de Geest die waait waar hij wil.



De zomer is een tijd waarin we meer naar buiten gaan. Ik geef u voor de zomermaanden een tekst mee. Misschien helpen de woorden om met aandacht voor de Geest in de wereld te zijn.

***Mochten we zo nu en dan nog eens
diep onder de indruk zijn.....***

*van de kracht van woorden
van leven dat uit de grond komt
van hoe een ontmoeting alles veranderen kan
van het spel van lijnen en kleuren
van wat ons langs vreemde wegen
tot andere inzichten brengt
van hoe ver liefde bereid is te gaan
van licht dat eindeloos blijft omarmen
van de veeltonige klanken in alle vroegte
van de zachtheid van ogen
van de verhalen van mensen
van wat muziek in je wakker maakt
en van het onvoorwaardelijk herbeginnen
iedere dag.*

-ds. Karin Spelt

Bij de diensten

Zondag 28 mei Oecumenische Pinksterdienst in Hoog-Keppel



Met het thema 'Kom adem ons open....'vieren we Pinksteren samen met RK Parochie in Achter-Drempst . Samen gaan we op zoek naar waar de Geest van God door de wereld waait. En hoe wij ons daarvoor kunnen openen. Zodat we het zien en ervaren.

De dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep. Voorgangers zijn diaken Anton Bos en ds. Karin Spelt. Lucian Venderink studeert met zangers uit beide kerken mooie Pinksterliederen in.

Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zondag 18 juni Gezamenlijke kerkdienst in Hummelo

We zijn dit jaar begonnen om af en toe een gezamenlijke kerkdienst met de gemeente van Hummelo te hebben. In februari zijn mensen uit Hummelo naar Hoog-Keppel gekomen. Op zondag 18 juni gaan we naar Hummelo. De ervaringen met deze diensten zijn positief. De eigen predikant, ds. Elise Wijnands gaat voor. Het is fijn om in een meer gevulde kerk samen te vieren en te zingen. En waardevol elkaar tijdens de koffie te ontmoeten. Zo proberen we samen te werken op gebieden waarop we elkaar kunnen verrijken en versterken. Op 10 mei hebben we samen een thema-avond rondom vluchtelingen georganiseerd. Op 21 juni wordt u uitgenodigd om tijdens de langste dag wandeling samen naar buiten te gaan. Natuurlijk is het fijn als veel mensen uit onze gemeente op 18 juni naar Hummelo gaan.



Zondag 9 juli Openluchtdienst aan de Veldweg 31 in Drempt

Thema: Kijk naar de bloemen en de vogels.....

Dit jaar zijn we voor de openluchtdienst te gast bij de familie Van Amerongen aan de Veldweg 31 in Drempt. We zijn erg blij dat we van hun gastvrijheid gebruik mogen maken.



Een mooie plek onder de bomen en bij de vijver. Met uitzicht op het vrije veld. Dat past mooi bij het thema van de openluchtdienst. 'Kijk naar de bloemen en de vogels'. Woorden die we vinden in de bijbeltekst voor de zondag Mattheüs 6: 25-34. Een tekst die oproept om met open ogen en oren in het leven te staan. Een beeld dat we terugvinden in lied 978 dat we gaan zingen. 'Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open

oren om al uw tekens te verstaan'. Een tekst en een lied dat ons oproept ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen, maar te kijken naar wat je hier en nu vandaag hebt. Mindfulness noemen we dat tegenwoordig. Een mooie aansporing om de zomer mee in te gaan.

We gaan deze zondag al onze zintuigen gebruiken. Zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Muzikale medewerking wordt verzorgd door musici van de Muziekvereniging Hummelo en Keppel o.l.v. Niels Bloemendaal.

U wordt om 10:00 uur verwelkomd met koffie en thee. De dienst begint om 10:30 uur. Na de dienst ontmoeten we elkaar met een hapje en drankje. Ook kan er een bezoekje gebracht worden aan het ezelmuseum van Floor van Amerongen.

Er is gelegenheid tot parkeren, maar het is fijn als veel mensen op de fiets komen. Er zijn stoelen aanwezig, maar als u liever uw eigen stoel wilt gebruiken is dat ook goed. Natuurlijk hopen we op mooi weer.



In Memoriams

In de afgelopen weken zijn drie mensen uit onze gemeenschap overleden, twee gemeenteleden en één oud-gemeentelid.

Jan Gustaaf van Zadelhoff

Op 11 april 2023 is overleden Jan Gustaaf van Zadelhoff. Jan is op 31 december 1936 geboren in Drempt en daar ook opgegroeid. Jan heeft de kweekschool in Doetinchem bezocht en is onderwijzer geweest in Hellevoetsluis, Balkbrug en Kesteren.

Jan had een grote passie voor schaats- en fietstochten, trimmen en bridgen.

Jan was ook een echte kunstliefhebber en samen met zijn vrouw Janny heeft hij veel schilderijen, vaak via de kunstuitleen, gekocht. Jan hield van lichte schilderijen, vooral de voorliefde voor de kleur geel is hierbij opvallend.

Jan was een echte treinreiziger, ging in één dag op en neer naar Parijs, of bezocht het

Rijksmuseum Twente in Enschede.

Jan is op 18 april begraven op de begraafplaats in Drempt, de uitvaartdienst werd geleid door ds. Henk Teeuwen, een zwager van Jan.

Jan was een echte familieman. Wij wensen Janny, de kinderen en kleinkinderen de troost toe van de vele mooie dingen die zij samen hebben mogen meemaken.

Jaap Rummelink

Op 18 april is overleden Jacob Reinier Hendrik Rummelink. Jaap is 85 jaar geworden. De laatste 20 jaar woonde Jaap met zijn vrouw Mary aan de Burgemeester Kehrerstraat in Doetinchem. Maar Jaap is geboren en getogen aan de Prinsenhof in Hoog-Keppel. Zijn ouderlijk huis stond aan de Prinsenveg. En ook na zijn huwelijk met Mary woonden ze samen op die plek. Hun kinderen Reinier en Marie Anne zijn er geboren en opgegroeid. In zijn werkend leven had hij een functie bij de ING. Jaap heeft veel betekend voor het dorp Hoog-Keppel en voor de kerk. Meer dan 50 jaar is hij vrijwilliger geweest in onze gemeente. Hij begon in het jeugdwerk, werd jeugdoudering en heeft daarna nog vele functies gehad.

De kerk en de gemeente in Drempt en Hoog-Keppel ging hem aan het hart. Op zondag bleven Mary en hij zoveel mogelijk naar de kerk komen in zijn geboorteplek. De laatste jaren lukte dat helaas niet meer. Een oogziekte en het ouder worden maakten autorijden niet meer mogelijk. Maar als ik met hem sprak vroeg hij altijd naar de kerk en hoe het er mee gaat. Ook nog in de laatste weken toen hij erg verzwakt was en op den Ooiman werd verpleegd.

Jaap heeft zelf de teksten en liederen voor zijn afscheid uitgezocht. Ook deze tekst, die een plek kreeg op de rouwkaart.

Les morts sont vivant

*Zoek niet naar mijn graf,
want dat zal je niet vinden.
Mijn handen zijn nu de handen
van anderen die strijden.
Mijn stem roept
in andere stemmen,
mijn droom leeft voort
bij anderen.
En weet, dat ik pas sterf,
als jullie de moed opgeven.
Want ieder die valt in de strijd
leeft voort in zijn kameraden*

Jaap hoopte van harte dat andere mensen zouden voortzetten wat hij belangrijk vond. Daarom sloot ik op 25 april de voorbeden af met de woorden: Wij bidden voor de gemeenschap van de kerk, die voor Jaap zo van waarde was. Waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet. Dankbaar zijn we voor alles wat hij in zijn leven betekend heeft voor de kerkgemeenschap van Hoog-Keppel en Drempt en omgeving. . Wij bidden ook dat andere handen zijn werk zullen overnemen, dat andere stemmen blijven spreken van geloof, hoop en liefde en dat we samen blijven dromen van een wereld , waar mensen in vrede kunnen samenwonen. En waar mensen zich daarvoor blijven inzetten. Wij wensen zijn vrouw Mary en zijn kinderen Reinier en Marie Anne veel sterkte toe in deze tijd van gemis en verdriet.

Meta Schoenmaker

Op 1 mei is Meta Schoenmaker overleden op de leeftijd van 74 jaar. Zij woonde aan de A.G Noijweg in Hoog-Keppel. Haar dood was onverwacht en een grote schok voor veel mensen in Hoog-Keppel. Iedereen kende Meta. Meta is opgegroeid in Doesburg. Veertig jaar geleden kwam ze als kleuterjuf werken aan de Dorpschool. Daarvoor was ze kleuterjuf aan de Van Pallandt kleuterschool in Laag-Keppel. Veel mensen hebben haar dus als kind als juf gekend. Meta was heel actief in het dorpsleven. Bijvoorbeeld bij het volksfeest, de kinderspelen, de activiteiten van KeppelCultuur. In allerlei commissies heeft ze gezeten. Meta hield van muziek en zang. Met veel plezier was ze lid van het koor Voilà. Meta had oog en oor voor mensen. Ze wilde waar ze kon goed doen en er zijn voor mensen. Ze was lid van onze gemeente en actief als contactpersoon in Hoog-Keppel. Vele mensen zullen haar missen als stille gangmaker, vriendin, lachmaatje, 'schoonzusje', reisgenoot, dorpsgenoot, zangpartner en organisatiemaatje.

Op zaterdag 1 mei hebben we afscheid van haar genomen in een overvolle Dorpskerk. Meta had geen nabije familie meer, maar ze noemde het dorp haar familie. En goede vrienden zijn in haar laatste weken bij haar geweest en hebben haar afscheid samen voorbereid. Ze is te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk in Hoog-Keppel. Zo blijft ze midden in het dorp dat haar lief was. En zullen de herinneringen aan haar in vele mensen voortleven. Ze heeft veel gezaaid en we hopen dat ook haar werk, inzet en voorbeeld overgenomen wordt door andere mensen.

-ds. Karin Spelt



Uw steun waard

Collecte opbrengsten in april 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in februari 2023 € 304,20

Tweede collecten

2 april Kinderen in de Knel € 78,00

9 april Ronald McDonaldhuizen € 123,05

16 april Stichting NAASTE € 63,50

23 april Blindeninstituut Batimeus € 36,90

30 april Stichting Litania € 68,40

Afscheid en nieuwe vrijwilligers gezocht



Op zondag 30 april hebben wij in de St. Joriskerk afscheid genomen van Hans en Marietje Minkhorst als vaste vrijwilligers bij het koffieschenken. Hans en Marietje zijn naar Hummelo verhuisd en gaan daar ook kerken. Wij zijn dankbaar dat Hans en Marietje jaren bij ons als vrijwilligers actief zijn geweest en wensen hun uiteraard een lang en gezond verblijf in Hummelo toe. Met de gezamenlijke kerkdiensten zullen wij Hans en Marietje zeker nog vaak terugzien.

Thea Hendriksen, als nieuwe coördinator van de koffieploeg, heeft Hans en Marietje kort toegesproken en namens de gemeente een bloemetje overhandigd.

Op 2 mei hebben wij ook afscheid genomen van Jan en Loes Hendriksen. Jan is meer dan 12 jaar actief geweest als vrijwilliger bij de onderhoudsploeg op de begraafplaats in Drempt. Loes zorgde steevast voor wat lekkers bij de koffie. Daarnaast zijn Jan en Loes ook jaren actief geweest bij het koffieschenken in Drempt. Helaas kan Jan wegens fysieke problemen deze activiteiten niet meer doen. Wij zijn dankbaar dat Jan en Loes vele jaren hun bijdrage aan de gemeente hebben geleverd. Loes kon er dinsdag helaas niet bij zijn, maar Jan heeft toegezegd het bloemstukje met de bedankjes aan Loes over te brengen.



Overbodig om te zeggen. Als vrijwilligers vertrekken is er ook weer behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen voor het koffieschenken in Drempt en Hoog-Keppel. Vrijwilligers voor het onderhoud van de begraafplaatsen zijn ook altijd

welkom. Belangstelling voor één van deze vacatures? Neem dan contact op met iemand van de Kerkenraad, die kan je zeker verder helpen

Gezamenlijke Ontmoeting & Inspiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Kloosterweekend St. Willibrordusabdij Slangenburg



Alvast een vooraankondiging van een kloosterweekend in het najaar.

Van vrijdag 6 tot zondag 8 oktober organiseren ds. Helma van Loon (PG Doetinchem Slangenburg) en ds. Karin Spelt een retraiteweekend in de abdij. Aankomst op vrijdagmiddag en afsluiting op zondagmiddag.

Een weekend waarin het ritme van het klooster gevolgd wordt. De getijdevieringen in het klooster kunnen bijgewoond worden. Daarnaast zal er ook een bezinningsprogramma met een eigen thema zijn. Dat wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Er is ook ruimte om zelf door te brengen.

Op het landgoed is het in oktober prachtig. Het nodigt uit tot wandelingen. Een weekend om de stilte te zoeken, op adem te komen en samen met een groep mensen het leven te delen.

Als u belangstelling hebt kunt u zich opgeven bij ds. Karin Spelt.

karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749
De kosten van het weekend liggen rond de € 160.



Langste dag wandeling Hummelo, Hoog-Keppel, Hummelo Wandel mee op woensdag 21 juni!

Om 19:15 starten we in de kerk van Hummelo, van daaruit gaan we naar de kerk van Hoog-Keppel. Na koffie/thee luisteren we naar gedichten en muziek, daarna wandelen we weer naar de Hummelse kerk, aankomst rond 21.45 uur. De avond wordt met een drankje informeel afgesloten in het naastgelegen dorps huis De Ruimte. Iedereen is van harte welkom!

Wie niet mee kan wandelen, is natuurlijk ook van harte welkom, er kan gemakkelijk aangesloten worden bij de momenten in de kerken.

Deze activiteit wordt georganiseerd door ds Elise Wijnands en Marjan van Zadelhoff vanuit de kerken van Hummelo en Drempt&Oldenkeppel.



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Bij de diensten

Zondag 4 juni gaat Jansje Ruiterkamp uit Vorden voor. Een week later onderneemt ds. Arien Treuren uit Pijnacker weer de reis naar Hummelo. Fijn dat hij dat toch weer wil doen. Op 18 juni verwelkomen we de gasten uit Drempt&Oldenkeppel in een dienst waar ds. Elise Wijnands zal voorgaan. Zondagmorgen 25 juni komt de ons bekende Henk Dijkman uit Vorden als voorganger. Dan is er op 2 juli de openluchtdienst die door ds. Elise zal worden geleid. De plaats van samenkomst is dan net als vorig jaar bij de familie Van Zadelhoff aan de Torenallee. Op 9 juli wanneer het hele dorp in Franse sfeer is ondergedompeld door de brocante markt "Vive la France" gaat ds. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem voor.

Koster/organist

4 juni: Jan Hagenbeek/Frans Konincks
 11 juni: Ab de Vries/Ap Addink
 18 juni: NN/Remco Kunne
 25 juni: Gerrit Minkhorst/Broer de Boer
 2 juli: openluchtdienst
 9 juli: ??/Joop Agelink

Uitgangscollectes

4 juni: Orgelfonds
 11 juni: Diva Dichtbij
 18 juni: plaatselijk kerkenwerk
 25 juni: plaatselijk diaconaal werk
 2 juli: plaatselijk jeugdwerk
 9 juli: Poor People's Fund Africa



Bloemengroet

Zondag 16 april werd de bloemengroet bezorgd bij de heer Jan Brussen van de Zelhemseweg. Een week later gingen de bloemen naar de heer Benjo Bolt en op 30 april naar mw. Jo Rimmelink. De fam. Dolman ontving de bloemen op 7 mei.

60 jaar getrouwd

Op 9 mei waren Wim en Miny Klein Lebbink-Vruggink 60 jaar getrouwd. Via de wijkouderling ontvingen ze de felicitaties en bloemen al, maar ook vanaf deze plek feliciteren wij Wim en Miny van harte en wensen hun nog heel veel gezonde jaren samen toe.

Opbrengst collectes

Maart

In de dienst

Kerk: € 121,17

Diaconie: € 80,98

Uitgangscollecte

5-3-2023 Plaatselijk pastoraat € 46,85

12-3-2023 St. Barmuja Ethiopië € 52,60

19-3-2023 Orgelfonds € 29,40

26-3-2023 Plaatselijk diaconaal werk € 33,70

Gift

Via wijkouderling Karel Onstenk kwam er een gift van €40,- binnen. Hartelijk dank hiervoor!

April

In de dienst

Kerk € 268,17

Diaconie € 178,78

Uitgangscollecte

2-4-2023 Plaatselijk kerkenwerk 83,40

6-4-2023 Het Passion € 53,15

9-4-2023 Paascollecte € 175,60

16-4-2023 Plaatselijk diaconaal werk € 32,55

23-4-2023 Plaatselijk jeugdwerk € 63,10

30-4-2023 Oekraïne € 74,10

In memoriam

***16 juni 1944 Gerrit Smeitink † 7 mei 2023**

Op de rouwkaart van Gerrit staat een prachtige afbeelding, gemaakt door schoonzoon Floris. Het symboliseert Gerrits liefde voor de natuur. We zien vier vogeltjes zittend op een greep die in de aarde staat. De vogeltjes staan voor Tonny en de drie kinderen: Jacqueline, Christel en Floris. De bloemetjes staan voor de schoonzonen, schoondochter en de vier kleinkinderen.

Eén paardenbloem met een wegwaiend pluusje staat voor Gerrit: het pluusje wordt met de wind weggevoerd om ergens anders een nieuw leven te beginnen. Onze aandacht wordt ook getrokken naar een ketting die om de greep zit, verwijzend naar de woorden die Gerrit ons allemaal meegeeft: "Wij zijn als mens als een schakel in een ketting en we zijn hier om elkaar te helpen". Het hartje aan de ketting is natuurlijk de liefde die Gerrit gaf aan en ontving van zijn gezin en alle mensen die op zijn pad kwamen. Hard werken en altijd bezig zijn dat was Gerrit, of het nou voor zijn werk bij Ubbink was of als vrijwilliger: je kon op Gerrit bouwen. Voor de Hummelse kerk zette hij zich vol overgave in: de openzaterdagen werden door hem ingesteld en begeleid, de verjaardagskaarten namens de kerk werden trouw rondgebracht, zondagsschoolles werd door Gerrit verzorgd en hij was vrijwilliger voor het onderhoud op het kerkhof. Daarnaast was Gerrit 25 jaar lid van muziekvereniging de Eendracht. Tijdens de herdenkingsdienst werden mooie foto's getoond, we zagen Gerrit genietend van alles wat het leven hem bracht aan goede dingen. We zullen Gerrit blijven herinneren als een bescheiden man, die ontzettend dapper en moedig de beperkingen die de nare Parkinson steeds meer teweegbracht op een bewonderenswaardige wijze doorstond. Bidden we Tonny, haar kinderen en kleinkinderen en allen die hen in het hart hebben gesloten toe dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.



- Ds Elise Wijnands



Uitgangscollecten Diaconie juni 2023

11 juni Stichting Diva Dichtbij - zingen van mens tot mens

Deze stichting treedt op voor mensen die langdurig ziek zijn en zelf niet meer in staat zijn een concert te bezoeken. Om zoveel mogelijk mensen met verschillende aandoeningen te kunnen bereiken ontwikkelen en trainen zij zich continu. Ook hebben de Diva's door de jaren heen een breed repertoire opgebouwd. Stichting Diva Dichtbij treedt op voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Het hoogst haalbare doel? Kleur geven aan iemands leven en naar de mens kijken achter de ziekte. Ze zingen dan ook niet vanaf een podium. De Diva's komen juist dichtbij om ook non-verbaal contact te kunnen maken. De optredens zijn altijd intiem en kleinschalig. Zo kunnen zij echt van mens tot mens zingen. Wanneer het om kinderen gaat passen de Diva's het repertoire, de kostuums én contact aan. Direct contact met deze stichting opnemen? Te bereiken via tel: 0314-359245 of emailadres: post@divadichtbij.nl



25 juni Plaatselijk Diaconaal Werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiële bijdrage gevraagd door middel van een collecte. U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijk dank!

Verslag gemeenteavond 25 april 2023

Opening

De Ruimte was op deze avond tot de laatste plaats bezet. Voorzitter Hans Nusselder opende en memoreerde de afgelopen corona-tijd van kerksluitingen, soms geïmproviseerde kerkdiensten o.l.v. de kerkenraad of snel ingevlogen gastvoorgangers, ziekte van ds. Elise, etc. Er hoefde geen enkele maal gebruik gemaakt te worden van voor te lezen preken. Hij laat briefjes uitdelen die in de pauze kunnen worden ingevuld met voorstellen, ideeën, bezwaren etc. en geeft hierna het woord aan ds. Elise Wijnands.

ds. Elise

Elise is naar eigen zeggen bijna weer de oude en dankt voor betoond medeleven in allerlei vormen. Ze heeft een beroep aangenomen naar de PKN Angerlo/Doesburg en zal daar per 21 mei voor 50% van haar tijd aan de slag gaan. Dat betekent dat Hummelo nu een predikantsplaats van ook 50% krijgt. Er zal dus hier en daar iets van haar taken weggestreept moeten worden. Van de gemeente Rijnwaarden neemt ze op 30 april afscheid. Ze sluit haar bijdrage af met "Een kille avond". Teneur van dit verhaal: als je alleen een vurig kooltje bent, doof je binnen niet al te lange tijd uit. Alle vurige kooltjes bij elkaar houden het kerkleven warm en aangenaam. De vraag "waarom zou ik naar de kerk gaan?" vindt hier een antwoord.

- vervolg verslag

Diaconie

Hierna krijgt de diaconie het woord bij monde van Rikie Evers. Ze uit dankbaarheid voor giften en legaten en noemt enkele projecten die mede door Hummelo worden ondersteund: Sam's kledingactie, de kerstmarkt, de voedselbank, de dekens voor Oekraïne, etc. Illustraties op het scherm geven ook een beeld daarbij. De pas gehouden nationale pannenkoekendag was een groot succes en met Pasen zijn weer "Zonnestraaltjes" uitgedeeld. Ze sluit af met "Samen komen we verder".

Consistorie

Hermien Langeler geeft een toelichting op het werk van het consistorie. De ouderlingen hebben meerdere taken, minder bekend misschien, maar o.a. ook het bewaken van het Woord. Ook de zorg voor wie aandacht nodig heeft, bijv. door het brengen van een bloemetje bij jubilea, kroonjaren, ziekte en het organiseren van koffiebijeenkomsten. Soms rijst dan de vraag: waarom bent u er wel voor de gezelligheid, maar niet in de kerkdiensten? Ook worden afgelopen en komende diensten besproken in het

consistorieberaad. De ouderlingen zijn door het persoonlijk contact met de gemeenteleden een verlengstuk van de voorganger, zeker nu die ook op enkele taken moet bezuinigen. Maar is de taak van het consistorie alleen sociaal? Of mag er meer worden verwacht van een ouderlingbezoek? Ook pastorale zorg hoort daarbij. Eigenlijk behoort dat een taak te zijn voor iedere christen! Ze sluit af met een gedicht over de ideale kerk. Kort samengevat: de kerk groeide door haar boodschap! Nu is ze klein geworden ... Hoe kon dat zo gebeuren? Enkele vragen: Wat is de functie van een kerk? Wat zoekt u in de kerk? Alleen het sociale aspect? Wat voor familie is de kerk? Kan de vorm van de kerkdienst misschien ook anders? Kunt u de kerk(dienst) ook aanbevelen aan vrienden, kennissen en familie? Voel ik me welkom en gezien?



Kerkrentmeesters

Heleen Hendriksen geeft aan de hand van wat er op het scherm verschijnt een toelichting. De jaarrekening wordt besproken en die valt positief uit in vergelijking met de begroting. Positieve elementen zijn: meer huuropbrengst, meer individuele giften, meer rente/dividend, minder energiekosten. Toch zijn er ook zorgen die ook gedeeld moesten worden in een gesprek met de beheerscommissie van de PKN (CCBB). Er is een negatieve begroting voor de komende vijf jaren te verwachten. Weliswaar gaat de predikantsplaats minder kosten en wordt er meer samenwerking gezocht met Drempt&Oldenkeppel, maar de energiekosten in de toekomst zullen zeer waarschijnlijk veel hoger worden.

Daarnaast ligt de bijdrage voor de Kerkbalans hier € 40,- onder het landelijk gemiddelde (landelijk is dat € 220,-). We gaan voor de kerkbalans 2024 meer aandacht geven aan de mogelijkheid om periodieke overeenkomsten af te sluiten. Aan het einde van deze bijdrage nog een zeer positief bericht: het onlangs opgeheven Comité ter bevordering van Inwendige Zending (heeft bestaan tot 1957) uit Drempt heeft € 57.750,- aan ons en datzelfde bedrag ook aan Drempt&Oldenkeppel overgemaakt. Het online-systeem kon ook uit de inkomsten van dit comité bekostigd worden.



- vervolg verslag

Opmerkingen

De heer Doppenberg (zelf oud-notaris) meldt dat er geen notaris nodig is voor de periodieke overeenkomst. Iemand vraagt nog naar de ontbrekende balans en er is ook een vraag betreffende de tendens in kerkelijke bijdragen. Antwoord: die is helaas dalend.

Nieuwe kerkenraadsleden

De voorzitter meldt dat er een nieuwe ouderling is gevonden in de persoon van Anke Wissink. Ook een nieuwe kerkrentmeester heeft zich aangediend. Gert Wiltink zal de plaats innemen van de terugtrekkende Heleen Hendriksen. Ook de diaconie wordt versterkt met Mieke Jansma.

Inventarisatie briefjes

Na de pauze worden de briefjes geïnventariseerd en wordt een selectie van de gegeven opinies gemaakt:

- Heeft online-kijken kerkbezoek beïnvloed? Antw: waarschijnlijk wel, maar is ook positief ontvangen.
- Andere tijd/dag voor kerkdienst?
- Ouderling als ogen en oren van de kerk? Wijkavonden?
- Meer Hummelers laten meewerken in de dienst?
- Kerkdiensten houden in De Ruimte?
- Gezinsdiensten organiseren en laten meedenken?
- Voor diaconie: zijn de minder bedeelden in beeld? Antw: ja, maar ligt gevoelig ivm privacy.
- Jeugd betrekken bij de kerk, hoe? Antw. Elise: Proberen via school. Ik ga in mijn nieuwe werkplan ook contact zoeken met de docent GVO op de Woordhof.
- Samenwerking Drempt&Oldenkeppel: ook gemeenteavonden?

Dan nog **enkele individuele reacties** van gemeenteleden:

- De RK kerken zijn in de regio al tot vier parochies teruggebracht. We moeten wel samenwerken of zelfs fuseren! Ook RK plaatsgenoten aantrekken.
 - We moeten ook snel een bijzondere gemeenteavond beleggen met D&O. Tien jaar geleden was er een werkgroep die zich bezig hield met de geldelijke aspecten.
 - We gaan de goede kant op met meer samenwerking.
 - Iedereen moet ook zelf de afweging maken of men bereid is naar D&O te gaan als de kerk in Hummelo dicht is.
 - Er is al eens eerder geprobeerd om meer samen te werken.
 - Graag een gezamenlijke gemeenteavond. Er moet een duidelijk doel zijn en er moet niet te lang gewacht worden met het realiseren ervan.
 - We kunnen organiseren wat we willen en dat zal nog wel lukken ook, maar het kerk zijn gaat om een diepere laag en die behelst de verkondiging van het evangelie van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Als we dat vergeten, kunnen we net zo goed stoppen!
- Ds. Elise Wijnants besluit deze avond met het voorlezen van een gedicht van Huub Oosterhuis.
- *Barend Verkerk*

Predikant: ds. Tim Wiersum • tel.: 0575-441376 • e-mail: twiersum@hetnet.nl •
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •
Website: wichmond.protestantsekerk.net • **Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie Het Marcustheater
 Vandaag, als ik dit stukje schrijf, is het nog de eerste week van mei. Over een dikke week hoop ik dat we het Marcustheater (een dramatische presentatie van het Evangelie van Marcus in 90 minuten) op kunnen voeren. We zijn er nu volop mee bezig – vanavond een oefening. Er is een geweldige kleine commissie die het draagt en er hard voor werkt. Maar op dit moment komen we



spelers tekort, en de laatste dagen heb ik me wel eens afgevraagd: was het verstandig om hieraan te beginnen? Het is geen gewoon theaterspel, en het is niet gemakkelijk om mensen ervoor te enthousiasmeren. Maar dan denk ik: het is de moeite waard, want het heeft nu al wat vruchten afgeworpen. Ikzelf, bijvoorbeeld (ik doe mee), heb er al veel aan gehad, en ik hoop de andere spelers ook. Het project heeft mij ertoe gebracht om me in het Evangelie van Marcus (het verhaal van Jezus in de Bijbel, volgens Marcus) te gaan verdiepen. We negeren soms de grote geestelijke en culturele schatten die we hebben (nog) in dit land, we nemen zo zelden de tijd om ze eens goed te bestuderen en te leren waarderen. Dat kan alleen als je er aandacht aan besteedt en dat vergt tijd. Die tijd is mij de laatste weken als het ware opgedrongen doordat ik met dit project aan de slag ben gegaan. Het opvoeren houdt in dat je zo'n 80 momenten uit het verhaal in je hoofd opslaat, in de juiste volgorde. Zo'n moment als "Jezus loopt over het water", bijvoorbeeld. Wanneer komt dat moment in dit verhaal? Wat is de context? In welk hoofdstuk zit je dan? Wat gebeurde er net daarvoor en wat volgt daarop? Wat voegt dat allemaal toe aan de betekenis? En als je het bekijkt in het licht van het verhaal in zijn geheel, wat zie je dan? Het is als een schilderij. Je ziet de man in het goud op de voorgrond van de Nachtwacht, maar als je lang kijkt ga je meer zien – de details. Ik ben er verschillende malen in mijn leven aan voorbij gelopen, ik heb nooit de tijd genomen om te gaan zitten en te kijken, uren lang. En dan, om met een specialist te gaan kijken, met een deskundige die dat wel heeft gedaan en er veel tijd en studie aan heeft besteed, dat zal het dan toch onvergetelijk maken voor je, dat zal je dan toch tot een veel diepere waardering ervan brengen, en dat zal je leven dan toch verrijken? Het wordt toch algemeen beschouwd als een van de mooiste schilderijen ooit? Wij hebben dat in ons land! Mensen vliegen er de helft van de wereld voor over, wij hoeven maar in een trein te stappen en over een paar uur zijn we in Amsterdam. Deed ik dat maar weer eens! En zo is het met uw kerk. Nu is het nog mogelijk om naar een kerk te gaan in Wichmond, op een zondag, omdat er nog een kerk is. Over tien jaar? Het Marcusevangelie is een van 's werelds geestelijke schatten die de kerk in haar beheer heeft. Het wordt nu even in zijn geheel tentoongesteld. Tenminste, ik hoop dat dat enigszins lukt. Ik heb een boek over dit evangelie van de plank gehaald, een boek dat mijn vrouw mij 40 jaar geleden gaf, dat ik toen wel las, maar nu met meer fascinatie.

Het Marcusevangelie eindigt abrupt, met een leeg graf, gezien door vrouwen. Het helpt om daar iets over te weten. Wilde je mensen toen overtuigen, dan verzon je zoiets niet (Marcus schreef in de eerste eeuw van onze jaartelling). Dan liet je het mannen zijn. De getuigenis van een vrouw telde namelijk toen voor: helemaal niets. Betrouwbaar in Israël, toen, was de getuigenis van twee mannen. Het was een mannencultuur. Waarom schrijft Marcus dat dan? Gewoon omdat het de waarheid was. Daar kan je dan verschillende conclusies uit trekken. Een zou kunnen zijn dat God de vrouw toch wel heel anders waardeert dan veel mannen dat doen op aarde. Ook zogenaamd religieuze mannen.

-Tim Wiersum

Agenda

Zondag 28 mei: Pinksteren!

Het koor Reborn verleent medewerking aan de kerkdienst (aanvang 10 uur).

Het koor zal de volgende liedjes zingen in de dienst: Door de wind, Take me home, This little light of mine, You'll be in my heart en You raise me up.

Het belooft een mooie viering te worden met veel muziek.



Geloven hoe dan?

Met het koor Deo Gratias uit Loarne hadden we op drieëntwintig april een prachtige zondagochtenddienst in onze kerk. Met zo'n dertig zanglustigen, begeleid door een band en een piano kregen we een volwaardige dienst voorgeschoteld, waarbij we werden opgeroepen door een drietal sprekers om na te denken over ons geloof.

En mochten we meebelevén dat het niet allemaal zo zwartgallig is als we soms voelen en denken.

Er zijn ook vele lichtpuntjes en één daarvan is zingen/muziek maken en het geloof positief ten gehore brengen. Net even anders dan normaal in de kerk, maar toch.....de vele elementen van geloven kwamen er wel aan bod. Veel twijfel, echter uiteindelijk ook de hoop, en dat alles onder de bezielende leiding van dirigent Wim Rijstenberg.

Een hoopvolle en gevende dienst, dank aan Loarne.





Stukje van de diaconie

In april mochten wij in totaal € 397,80 aan collecte-opbrengst ontvangen dat is incl. € 20,- bloemengift en incl. € 14,50 uit het koffiepotje in de pastorie.

In juni collecteren wij voor Colombia

Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo'n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.



Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting.

Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren.

-De diaconie

Koffie ochtenden

Ook in de maand mei hebben we weer gezellige koffie ochtenden gehad.

Historische Film kijken, bingo met prijsjes en ook veel kwebbelen. Het programma voor de volgende keer op 6 en 20 juni is, weer een historische dorpsfilm, een excursie naar het museum van Boer Kip in de Hoven, of een leuke kwis met prijsjes.

Er staan ook nog enkele sprekers (verhaalvertellers) te wachten, dus het blijven verrassingen.

-Ben Hiddink



Uit de kerkenraadsvergadering van 3 mei 2023

De beroepingscommissie heeft een gesprek gehad met een sollicitant voor onze parttime predikantsvacature. Dit gesprek is zowel door de beroepingscommissie als door de sollicitant als prettig, open en ontspannen ervaren. Volgende stap is dat commissie een keer gaat 'horen', dat wil zeggen een kerkdienst die geleid wordt door de sollicitant bijwonen. Ook zal de sollicitant aan de commissie enkele namen doorgeven van mensen waarbij referenties kunnen worden ingewonnen.

Ouderling-kerkrentmeester en penningmeester Gerrit Huurnink heeft zowel schriftelijk als mondeling een gedegen, uitgebreide toelichting gegeven bij de jaarrekening 2022, die deels nieuw is opgezet om volledig te kunnen voldoen aan de laatste eisen van de landelijke kerk. Deze jaarrekening is vervolgens onder dankzegging door de kerkenraad goedgekeurd.

Omdat er nu al bijna een jaar een vacature voor ouderling-dorp is, zullen 1 of 2 personen gevraagd worden om te fungeren als de voelsprietten voor de andere ouderlingen. Hopelijk blijven de ouderlingen dan toch goed op de hoogte van bijv. een ziekenhuisopname of andere 'ontwikkelingen' waarbij er een rol voor ouderling of predikant is.

Als je de keus hebt tussen kerkradio en livestream dan heeft de livestream een duidelijk voordeel, namelijk dat er ook beeld bij is. Huidige gebruikers kunnen de kerkradio blijven gebruiken zolang de apparatuur (met name de zender, maar ook de ontvangers thuis) het technisch nog blijft doen. Omdat er steeds minder mensen gebruik maken en kunnen maken van de kerkradio zal er vanaf 2024 wel een hogere bijdrage gevraagd worden om de kosten (zendmachtiging) te kunnen blijven betalen.

-Ep Heuvelink (notulist)



Afscheidsdienst ds. Tim Wiersum

Zondag 30 juli a.s. neemt ds. Tim Wiersum afscheid van onze Protestantse Gemeente Wichmond vanwege zijn emeritaat.

Op nadrukkelijk verzoek van Tim is er 's morgens de reguliere eredienst, waarin Tim voorgaat.

's Middags om 14.30 uur is er opnieuw een dienst, geleid door ds. Deddie van Alphen, waarin ds. Tim Wiersum losgemaakt wordt. Na afloop van deze dienst is er een gezellig samenzijn in Withmundi.

-Tineke ten Dijk (voorzitter)



Koninklijke onderscheiding

In de kerkenraadsvergadering van 3 mei j.l. werd Ria Klein Kranenbarg door voorzitter Tineke ten Dijk namens de kerkenraad nogmaals in het zonnetje gezet met haar koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ria heeft veel voor de kerk gedaan (diaken) en is nog steeds actief als ouderling en meerdere ondersteunende taken. De onderscheiding is haar dan ook van harte gegund.

Bloemengroet in de maand april

- 2 april Mw. A. Borgman–Berenpas en dhr. W. Olthof
- 9 april Familie Harmsen–Ribbink en mw. D. Blanken–de Vries
- 16 april Mw. A. Garritsen–Regelink en mw. D. Heuvelink–Jansen
- 23 april Dhr. H. Meijerink, dhr. B. Hiddink en dhr. J. Harmsen
- 30 april Mevr. E. Rietman–Hissink en het echtpaar Rozendaal–Seesink.



Twee geloven op één kussen

Maandagavond 17 april was er onder bovenstaande titel een goedbezochte lezing door drs. Co Boon in de voorkamers van de pastorie.

Drs. Boon is bij velen van ons wel bekend als gastvoorganger, en z'n eerste lezing bij ons is al weer zo'n 15 jaar geleden. Deze keer begonnen we in de 16e eeuw, het ontstaan van het protestantisme, en de strijd tussen Willem van Oranje en Filips de Tweede, de koning van Spanje. Deze laatste vond dat iedereen de Rooms-katholieke (RK) geloofsleer moest aanhangen en zo niet dan wachtte de inquisitie en de brandstapel. Willem van Oranje vond dat een vorst niet gaat over het geloof van z'n onderdanen, dat is aan een ieder zelf.

Die geloofsstrijd was ook een strijd van de jonge Republiek der Zeven Provinciën tegen de Spaanse Koning. Na de tachtigjarige oorlog was er 'in principe' geloofsvrijheid, maar de katholieke erediensten mochten zich niet in de openbaarheid voltrekken maar vonden plaats in schuilkerken. Voor belangrijke banen was het ook wel min of meer een vereiste dat je de protestantse leer aanhing. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld, en daarna werden er vele nieuwe RK kerken gebouwd, o.a. ook in 1870 de Willibrorduskerk in Vierakker. De samenleving kende vier hoofdzuilen: de rooms-katholieke, de protestants-christelijke, de socialistische en de neutrale of liberale. In Amsterdam werd de Vrije Universiteit geopend, Ruijs de Beerenbrouck werd de eerste RK minister-president, Nijmegen kreeg een katholieke universiteit.

De relatie tussen de Oranjes en het katholieke geloof en meer in het bijzonder de Paus is door de eeuwen heen flink veranderd. Waar Koningin Wilhelmina nog naar Noorwegen op vakantie ging om te voorkomen dat ze 'de rode Paus' (kardinaal Willem van Rossum, geboren in Zwolle) zou moeten ontvangen, die vanuit Rome op bezoek kwam in Nederland, waren Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima (die Rooms-katholiek is en hetzelfde geboorteland heeft als Paus Franciscus, namelijk Argentinië) in 2017 op staatsbezoek bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad.

Na de pauze was er ruimte om eigen ervaringen te delen. Verhalen als: "je moest niet met een meisje/jongen van het andere geloof thuis komen", "iedere zuil had z'n eigen winkelier(s)". De twee scholen, volgens sommigen vaak ruzie na schooltijd, terwijl anderen zich herinneren dat de buurjongens, ondanks het andere geloof, gewoon speelkameraden waren. Je wist van elk gezin of ze protestant of katholiek waren.

Heel anders is het nu, de kinderen op de Garve weten van elkaar meestal niet de geloofsachtergrond en dat is prima. Het was een fijne, leerzame avond, met een bevlogen, enthousiaste spreker, maar waar we ook met elkaar van gedachten konden wisselen over het onderwerp. Zeker voor herhaling vatbaar en wie weet wat drs. Boon volgend jaar voor ons in petto heeft.

-Ep Heuvelink





Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn bloembakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen'. 'En een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen?'' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geef niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns